

Då den behandlande enheten har en skyldighet att upprätta dessa och brukaren dessutom skall vara delaktig i upprättandet så smyger sig frågan i hur myndigheterna egentligen ser på delaktigheten i det här avseendet.

Verdandi vill i kommande brukarrevisioner gärna borra mer i det. En annan sak är att brukarna vid den tidigare revisionen 2010 ansåg att det fanns tillräcklig medicinsk kompetens vid enheten, ett svar som helt hade förändrats till 2011 då man önskade mer medicinsk kompetens.

Till saken hör att vid missbruksenheten är arbetet inriktat på behandling, i grupp eller individuellt. Den medicinska delen och därmed den kompetensen finns i landstingets vård

Det syns som att brukarna efter frågetillfället diskuterat värden och behovet av en medicinsk komplettering. I så fall har Verdandi medverkat till att skapa detta medvetande.

Verdandisten frågar Åke Karlsson om arbetet med brukarrevisionen kan ha ökat ömsesidigheten mellan de som får stöd och de som stöder:

– Ja utan tvekan, respekten har ökat för brukarna som har uttryckt sina uppfattningar och delgivit verksamheterna sina erfarenheter. Vi ser att brukarna har tagit mer mark.

Deras erfarenheter var efterfrågade redan efter första revisionen och nu har vi en tredje revision på gång. Det är också så att vi som är brukarrevisorer har varit goda förebilder och visat att det går att komma vidare även om det kan kännas svart och svårt.



Margot Grälls-Anjou och Åke Karlsson.

För det flesta av oss revisorer var det många år sedan vi brottades med någon form av beroende, men vi vet vad det handlar om. Även om vi har fast mark under fötterna nu så har vi ändå medverkat till inflytande för kamrater som idag

inte är starka.

Respekten för oss och för organisationerna har väl också ökat. Samhället har dragit nytta även av våra erfarenheter och det känns bra.

BERIT FERNQVIST

När man pratar om vår ideologi och våra värderingar, hur svarar brukarrevisionen då mot det?

– Vi känner att det är samma grund, det kanske är förmätet att säga att det är våra värderingar som styr, men vi har haft en samsyn i alla frågor. Och det händer något konkret för brukarna.

– Det vi nu måste arbeta med är vår gemensamma grund i det brukarråd som bildats och där vi är fler organisationer. Vi måste prata oss samman i en rad frågor. En sådan fråga är var gränserna börjar och slutar för välgörenhet, en annan är samspelet mellan politiska krav och individens rätt att få det stöd den behöver för att bli delaktig i samhället.

VERDANDISTEN 4 2012



Anders Taavo, Verdandi ombudsman i Borlänge.

FOTO: BERIT FERNQVIST

FOTO: RICHARD LEVANDER